

links en steken het kruispunt over naar de Kastanjelaan. Voorbij het bos (8) slaan we rechts in naast huisnummer 15 en volgen richting 10 en zijn hier op de grens met Lille.

Even verder merken we aan de rechterkant in de bossen de Galgenberg, een natuurlijke heuvel van 26m en de hoogste in de gemeente. De galg werd zover mogelijk buiten het dorp geplaatst, toen langsheen de grote weg Lille-Herentals. De passanten konden van ver het lijk zien hangen als waarschuwing dat hier niet te spotten viel met het recht, men moet de wet volgen. Op 22 mei 1576 werd hier het laatste doodsvonnis voltrokken. Boven op deze heuvel vindt men na een weinig graven Poederleaan, een uitzonderlijk gesteente alleen te vinden in Poederlee. Het bestaat uit zavel en ijzerrijk zand met fraaie fossielen.

We verlaten het bos en komen op de verharde weg en zien dan voor ons de scoutslokalen van Poederlee en Lille. Direct rechts staat de Boskapel of Wuytskapel, gebouwd in 1875 en gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Het tuintje van de bidplaats heeft een mooie rondgang. Het werd een druk bezochte plaats voor bedevaarders die de hulp van Maria kwamen afsmeaken tegen koorts en kinderstuipen.

We vervolgen naar richting 11 en wandelen voorbij het Pax-jeugdhuis, gebouwd in 1938-1939 in opdracht van Van Cauwelaert (burgemeester van Antwerpen). Het diende om onderdak te verschaffen aan zwakke kinderen, die hier een paar maanden van de gezonde lucht kwamen genieten. Nu wordt het nog gebruikt door vakantiegroepen.

Aan knooppunt 11 gaan we rechts naar 86 in het Moleneind. Na 100m (rechts in de onverharde Verbindingsstraat) staat de "Zwarte molen", nu wit geschilderd. We stappen verder het Moleneind af tot T-splitsing (86) en gaan links naar 85. Alvorens na 100m rechtsaf te slaan zien we nog aan een V-splitsing de kapel van het Heilig-Hart op de Heikant. Een achthoekige kapel met puntedak en kruis.

Een mooi gebogen kerkenpad leidt ons tussen de akkers terug naar het dorp. Aan knooppunt 85 gaan we rechts voorbij de ingang van de kerk en komen zo rechtdoor aan het Mollenhof.



Tekst en foto's: Rachel Drieskens  
Wandelnetwerk Kempense Beemden

Info: Toerisme Lille  
tel 014 44 82 33  
toerisme@lille.be



# WANDELEN IN LILLE

## mooiste hoekjes van POEDERLEE

# Zittaart & Galgenberg

RACHEL DRIESKENS

7,3  
km



Galgenberg



# Wandeling

## Zittaart en Galgenberg



Knooppunten: 84 → 83 → 82 → 81 → 28 → 27 →  
5 → 7 → 8 → 10 → 11 → 86 → 85

Afstand : 7,3 km  
Vertrek : Mollenhof Lichtaartsesteenweg 1  
Poederlee

Met onze rug naar het Mollenhof steken we het begin van de Lichtaartsesteenweg over en direct schuin links Kouter in richting **84**.

We zien ook de eenvoudige 15<sup>de</sup>-eeuwse kerk gewijd aan Sint-Jan-Baptist. De kuip van de oude preekstoel werd verwerkt tot een nieuw altaar en is samengesteld uit 5 panelen die Jezus Christus Koning en de vier evangelisten voorstellen. De westertoren is in Kempense baksteengotiek opgetrokken. Het is een van de weinige kerken die nog omgeven is door een ommuurde begraafplaats met authentieke graven.

Aan het einde bij T-splitsing wandelen we rechts en na 200m (**84**) slaan we rechts het smalle aarden pad in tot de Herentalsesteenweg. We volgen richting **83** en steken voorzichtig deze weg over, Beeldekens in. Aan de kruising van verschillende wegen (**83**) gaan we links naar **82**. Dit was het vroegere kerkenpad van Vorselaar naar Poederlee. Achter het agglomeratiebord slaan we rechts tussen den en lork het bos in. Ter hoogte van het weiland volgen we links en genieten van het tweede bos. Langs een mooie en kronkelende beukendreef komen we in de Mertensstraat (**82**). We begeven ons links en na 100m aan het boomkapelletje van de "IJzerenhof" (**81**) gaan we rechts de zandweg op naar punt **28**. Hier wandelen we terug over het oude kerkenpad naar Zittaart (**28**) en rechts naar de wegsplitsing. Te midden



van een met lindes omhaagd driehoekig pleintje staat de Maria-kapel, gebouwd in 1885 om het bekomen van een genezing.

We stappen verder naar **27** en daar rechtsaf buigen naar **5** en Zittaart volgen. We genieten hier van de stilte en het wijds zicht over de uitgestrekte akkers.

Bijna aan het einde van dit pad bemerken we rechts een gerenoveerde hoeve met Kempense schuur van ca. 1876. Aan T-splitsing (**7**) nemen we richting **8** naar



Kapel Zittaart

