

Aan de brug over de Aa (93) kunnen we de wandeling inkorten en rechtdoor gaan naar punt 98 en dan naar links naar 89.

De Aa is hier een paradijs voor wandelaars die graag actief en rustig genieten van de natuur en de watervogels. De rechteroever is afgezoomd met knotbomen, ze worden door de mensen geknot om de takken ervan te gebruiken. We wandelen richting 94 en zien halfweg de Grote Kaliebeek, als grootste zijrivier, uitmonden in de Aa. In de verte merken we de kerk van Tielen en aan de kleine stuw (94) verlaten we de rivier links door de velden naar nummer 97 aan de betonweg. Hier weer links naar 98 en dan rechtdoor naar 89. We naderen terug de huizen van Poederlee en steken aan de stuw nog de Laakbeek over die iets verder uitmondt in de Aa. Even verderop rechts langs Biezenhoek en aan knooppunt 89 slaan we links de G.C. De Bruynestraat in. Hij is een Poederleese kunstschilder, geboren te Mechelen in 1914 en overleden in Poederlee in 1981.

Rechtdoor naar 88 en richting 87 en we zien het Mollenhof met parking voor ons.



Aa-rivier



Tekst en foto's: Rachel Drieskens
Wandelnetwerk Kempense Beemden

Info: Toerisme Lille
tel 014 44 82 33
toerisme@lille.be



WANDELEN IN LILLE

mooiste hoekjes van POEDERLEE

Heerle - Aa

RACHEL DRIESKENS

8,9 km
(7,1km)



Wandeling

Heerle en Aa



Knooppunten: 88 → 77 → 75 → 74 →
73 → 72 → 90 → 91 →
Afstand: 8,9 km → 93 → 94 → 97 → 98 → 89 → 88
Afstand: 7,1 km → 93 → 98 → 89 → 88

Vertrek : Mollenhof Lichaartsesteenweg 1
Poederlee

Deze wandeling starten we achter de tuin van het “Mollenhof” en volgen **88** in de straat “Wijngaard”. Aan de V-splitsing nemen we richting **77** rechts en verlaten op een lichtglooiende weg de dorpskern langs de weilanden. Juist aan de smalle asfaltweg komen we aan het “Kapelletje van de Wijngaard” met rustbanken. Deze kapel werd opgericht in 1930. Hier dalen we rechts het aarden pad af en komen zo in de Zielestraat. Rechts naar **77** langs nog enkele boerderijen in een landelijke omgeving en komen zo aan de drukke Lichaartsesteenweg die we oversteken (**77**). Nu naar links en 300 m verder steken we de brug van de Aa-rivier over (**75**) en bemerken het mooie natuurgebied “Den Haert”. We laten de eerste ingang (**74**) rechts liggen en wandelen zo tussen de poortjes naar **73**.

Een mooie dubbele eikendreef en vele hazelaars loodsden ons het gebied in. Even verder staan we op het scheve brugje over de Sloopbeek. We verlaten het natuurgebied links langs een broekbos. Op de zonnige lentedagen wordt het smalle paadje omzoomd door het gele speenkruid en de vele madeliefjes in de weide rechts. Nu komen we op de verharde Schaapsdijk (**73**) die hier de grens vormt tussen Poederlee en Herentals. We zien voor ons de dennenbossen van de Kempense Heuvelrug. We begeben ons links en na 800 m bereiken we het

gehucht Heerle (**72**). Rechts zien we de spooroverweg van het traject Turnhout-Herentals, de eerste treinlijn in de Kempen in 1855.

Heerle maakt deel uit van Poederlee maar tot 1987 behoorde het kerkelijk bij Lichtaart. Richting **90** zien we de mooie Heerlekapel omgeven door linden. Men vermoedt dat de kapel gebouwd werd in 1550, een lemen kapel die afbrandde in 1622 en heropgebouwd werd in 1927. Later werd er een sacristie aangebouwd. De kapel heeft een zeszijdig klokkentorentje en binnenin bevindt zich het beeld van de Heilige Cornelius, de patroonheilige van Heerle.

Aan knooppunt **90** met de kleine kapel “Ave Maria” gaan we rechtdoor en steken de drukke weg over naar Groesaard en naar nummers **91** en **93**. Hier passeren we de kijkboerderij van bioboer Willems en kunnen we even rusten en genieten van een tussendoortje uit de automaat.



Heerlekapel

