

Zoerselse kapelletjes suggestieroute per fiets



langs de kapellekes ...

De zorg voor monumenten concentreerde zich lange tijd op grote, publieke gebouwen. De inhoud van het begrip 'monument' is inmiddels ingrijpend veranderd en verrijkt. Zo is er de toegenomen aandacht voor interieurs en voor de meer recente architectuur uit de 20ste eeuw. Nieuwe thema's zijn aan de orde: kusterfgoed, landbouwerfgoed, industrieel of militair erfgoed ... Maar ook de 'kleine architectuur' krijgt aandacht: arbeiderswoningen, kapelletjes, funerair erfgoed, kleine maar 'sprekende' relictten zoals pompen, grenspanen, kiosken en veel meer.

klein erfgoed: de kapelletjes

In deze brochure willen we alle aandacht geven aan het klein, waardevol religieus erfgoed in onze gemeente. U ontdekt meer over de nog bestaande grote en kleine veldkapellen in onze drie parochies. Al wat u leest, bracht de Heemkundige Kring samen op basis van eerder gepubliceerde informatie, die ze aanvulden met nieuwe gegevens uit geschreven en mondelinge bronnen.

fietstocht

Het plannetje in deze brochure situeert de verschillende kapelletjes in onze gemeente. Per deelgemeente vindt u een suggestieroute, die u bij voorkeur per fiets volgt. U kunt de routes ook aan elkaar breien en dan hebt u meteen alle kapellen in de gemeente gezien.

deelgemeente

Zoersel

In de Sint-Elisabethparochie wordt de Mariadevotie in de maand mei nog altijd in ere gehouden. Die maand vinden er tien Mariavieringen plaats aan de verschillende kapellen.

Leuk om weten dat de heer Jos Verhaegen dan zelfs met een aanhangwagen naar alle kapelletjes rijdt, met daarop een aantal stoelen zodat de toeschouwers kunnen zitten tijdens de viering.



kapel Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
Voorste Hoeven

Bij de familie Stuyts-Verhoeven was één van de kinderen zwaar ziek. Toch kwam hij erdoor en besloot de familie om een kapel op te richten uit dankbaarheid. Op 1 mei 1949 werd de kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. E.H. Remi van de Heilige Harten sprak het gelegenheidssermoen.

Later, in 1982, ging Frans Stuyts op bedevaart naar Fatima en kocht daar tijdens het pausbezoek van Johannes Paulus II een nieuw beeldje voor de kapel. Op het voetstuk van het beeld kunt u nog het woord 'Fatima' lezen.



kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gratie
Jagersdreef-gemeentebos

De toenmalige eigenaar van het Zoerselhof had nog vóór de oorlog van 1914-1918 twee gelijkaardige kapelletjes, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Genade, laten oprichten: één halfweg de Torendreef en het andere op het einde van de Torendreef, tegen de Jagersdreef. In de loop der jaren verdween één kapelletje en het andere werd grotendeels vernield.

De Heemkundige Kring nam in de jaren '80 het initiatief om het kapelletje aan de Jagersdreef terug te plaatsen. De kapel was in zijn glorie hersteld tegen mei 1984. Het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Gratie werd door de Heemkundige Kring gekocht en op 15 mei werd de kapel door de pastoor ingewijd. De Heemkundige Kring zorgt nog steeds voor het jaarlijks onderhoud.



kapel Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Rozenkrans
Achterste Hoeven

Blijkt dat er al in 1735 een kapel in deze straat was, maar wel op een 100-tal meter van de huidige kapel.

De huidige kapel liet mevrouw Pannier-Groffi in

1960 op haar eigendom bouwen. Op de ingemetselde steen in de kapel lezen we: '8 mei 1960 mevr. Pannier-Groffi'. Pastoor Dox trok na het lot met talrijke parochianen op 8 mei naar de kapel, waar het beeld werd gewijd. Bij het overlijden van mevrouw Pannier werd de kapel aan de kerk geschonken.



kapel Onze-Lieve-Vrouw van Den Haan
Sjauwel

Het kapelletje is afkomstig van de Herentalsebaan, waar in 1950 een stenen kapel werd gebouwd. Het was geplaatst tegen een boom in de wijk Den Haan.

Drie buurvrouwen kochten samen het beeldje en op 31 mei 1953 werd de kapel ingezegend en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Zetel der Wijsheid. De picpuspater Sigismond hield een gelegenheidssermoen. Met de zusters voorop namen talrijke parochianen deel aan de plechtigheid.

In 1972-1973 werd het laatste deel van de snelweg E34 over Zoersel naar de Nederlandse grens aangelegd. Om die reden werden in 1968 drie huizen en gronden onteigend waaronder afspanning Den Haan. Ook het kapelletje onderging hetzelfde lot.

Albert Van Dijck bewaarde jarenlang het Mariabeeld

gemeente & ocmw Zoersel
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 0 00
F 03 2980 9 00
gemeente@zoersel.be
www.zoersel.be
realisatie
cultuur Zoersel
teksten
Heemkundige Kring Zoersel
Bart Van Santvliet
foto's
Heemkundige Kring Zoersel
grafische vormgeving
Koen De Ridder
verantwoordelijke uitgever
college van burgemeester en schepenen

