

800 jaar lang domineerde een imposante lindboom het dorpsplein van Zoersel. Twee kunstenaars toverden de boom om tot een bijzonder kunstwerk. In het toeristisch infopunt De Ster scoor je nog meer leuke fiets- en wandeltips.

Lindepaviljoen en infopunt De Ster

Het 15de-eeuwse kasteel van de graven de Renaissance ontving al verschillende bekende gasten zoals Keizer Karel en Willem Van Oranje. De romantische Engelse tuin met exotische bomen en prachtige vijvers is een feest voor de zintuigen. Tip: ga op stap met de kinderen met het verhalen- en doeboekje van Anemoontje.

Kasteeldomein de Renaissance

De specialiteit van de zusters trappistinnen? Geen bier, maar ambachtelijke zepen. In de abdijwinkel schaf je hun producten aan van het toegepaste merk Trapp: vloerzeep, badschuim of shampoo met een vleugje Westmalle Dubbel. Iedereen die wil proeven van de sfeer van rust en stilte is welkom in het gastenhuis.

Trappistinnenabdij Brecht

Tijdens de Franse revolutie ontvluchtten de monniken hun abdij La Trappe en vestigden ze zich in Westmalle. Wat begon als een eenvoudige boerderij, groeide uit tot een indrukwekkend landgoed met kaasmakerij, brouwerij, bibliotheek en gastenverblijf.

Trappistenabdij Westmalle



Even halt houden!



Afsluiten doe je op het terras van Café Trappisten met een volle kroes trappistenbier. Geen fan van bier? De huisgemaakte kroketten met abdijkaas of stooftvlees met Westmalle overtuigen je vast!

Twee Kempense abdijen, een middeleeuws kasteeldomein en een dosis topnatuur vormen het decor van deze fietsroute. Al 200 jaar brouwen de monniken in de abdij van Westmalle hun wereldberoemde trappistenbier. Ze dragen de pij van de cisterciënzers – trappisten in de volksmond – en leiden een teruggetrokken leven volgens de regels van Sint-Benedictus. Ook in de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth wilden de zusters trappistinnen hun leven aan stilte, gebed en arbeid. Alleen de klokkenoren van de abdij verstoorde de stilte in het weidse landschap van de Brechtse heide. Hou onderweg even halt bij het sprookjesachtige kasteel de Renaissance en smuif de frisse boslucht op van reser vaat 's Herenbos.

Langs abdijen en kastelen

Verkozen tot mooiste fietsroute van Vlaanderen 2023 in VAB magazine.



3, 2, 1 ... Start!



Café Trappisten: Antwerpsesteenweg 487, Westmalle

De Trappistenroute in een notendop

44 kilometer / vlak, semiverharde wegen / langs Kempense abdijen en kastelen / weidse bossen en landschappen / authentieke smaken



Volg deze bordjes en je zit goed!

Routedokter

Is er een bordje verdwenen, beschreven of beschadigd? Surf naar www.routedokter.be, of scan de QR-code, en vul het meldingsformulier in. Op routedokter.be vind je ook up-to-date informatie over werken of omleidingen.



Colofon

Redactie: Toerisme Provincie Antwerpen APB / **Opmaak:** Phobos & Actor / **Druk:** Drukservice Impressa / **Kaart:** Elke Feusels / **Foto's:** Mie De Backer
Verantwoordelijk uitgever: APB Toerisme Provincie Antwerpen
 Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
Copyright tekst, kaart en traject: Toerisme Provincie Antwerpen
 De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Trappistenroute

Malle - Zoersel - Brecht

Verkozen tot mooiste fietsroute van Vlaanderen 2023 in VAB magazine.

KEMPEN



44 km

Trappistenroute

Tip

Je kunt de fietstocht **verkorten** tot **30 kilometer** via de knooppunten 50 - 66.



Dubbel, Tripel of Extra

Natuurlijk grondwater, mout, gist, hop en kandijsuiker. Dat zijn de ingrediënten voor het wereldberoemde trappistenbier. Naast de Westmalle Dubbel (donker) of Tripel (licht) is er nu ook de Westmalle Extra: het blonde tafelbier van de broeders.

Het Koetshuis

Lierselsei 28, Oostmalle
Vrij naar op het terras van deze sfeervolle brasserie.

Brechtse Heide

Ooit een puur heidelandschap, vandaag een weids en afwisselend natuurgebied.

Café Trappisten

Antwerpssteenweg 487, Westmalle
Proef al het abdijlekkers in dit gezellige café op een boogschuit van de abdij.

Scherpenbergmolen

Antwerpssteenweg 378, Westmalle
Iedere zondag draaien de wiken van de molen.



- | | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Kerk | Watermolen | Drinkwaterfontein | Fietsverhuur | Gevaarlijke oversteek | Trappistenroute (verkorting) |
| Kapel | Windmolen | Brouwerij | Fietspunt | Station | fietsknooppunt |
| Kasteel | Bezoekerscentrum | Picknickplaats | Infokantoor | Jachthaven | |
| Boerderij | Museum | Automaat | Fietsinrijpunt | Uitzicht/uitkijktoren | |
| Begijnhof | Recreatiedomein | Ijsverkoop | Natuurgebied | | |

Met dank aan Toerisme Provincie Antwerpen © 2023 | Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm is verboden | Kaartontwerp: TPA & Eke Feysels | www.provincieantwerpen.be | Voor verbeteringen en suggesties op de routes en de bewegwijzering: www.routedoctor.be